

DAG 8: za.10 maart - 20.00 uur in **Veenendaal**. *'Muziek uit de hemel'*, zo noemt hij de muziek die hij laat horen. Dat heeft hij niet zelf bedacht. Toen de heerser van Kiev in 988 overwoog om Christen te worden, had hij hoorders naar Constantinopel gestuurd om daar in de Aya Sophia een dienst mee te maken. Ze kwamen terug met zoveel enthousiasme. De viering was zo mooi: *'soms wisten we niet of we op aarde of in de hemel waren.'* (adres: Adriaen van Ostadelaan 54)

DAG 9: zo.11 maart - 10.15 uur in **Oosterbeek**. *Viering* rondom het jaarthema *'Wat raakt, verbindt'*. Voorganger is pastor Guido Dieteren. Deze viering is tevens de afsluiting van het 9 daagse vastenproject. Na de viering en koffie kunt u meedoen met de stiltewandeling. (adres: Utrechtseweg 129,)



Vastenproject 'Lopend Vuur'

3 t/m 11 maart 2018

DOET U MEE?



WELKOM !

werkgroep Jaarthema

aanmelden / info: 0318 645831

etema.konijn@hetnet.nl

Wanneer is er wat te doen?

PROGRAMMA VASTENPROJECT 'lopend vuur' van het jaarthema. 3 t/m 11 maart.

3 maart - 18.00 uur - Ede - Thomasviering ; tevens ontsteken vlam van 'het lopend vuur'
4 maart - 10.00 - Renkum - Viering 'wat raakt, verbindt'.
5 maart - 15.00 - Rhenen - Rondleiding kerk en kruiswegstaties - Gedachteniskerk
6 maart - 20.00 - Bennekom - Voedsel uit eigen tuin'. Groen leven binnen handbereik'
7 maart - 19.00 - Wageningen- Aansluiten bij de Vasten-Vesperviering
8 maart - 14.00 - Lunteren - Boekbespreking 'Van macht ontgaan' van Ren  Grotenhuis
9 maart - 19.30 - Heelsum - Film met nagesprek 'Silence'
10 maart -20.00 - Veenendaal- 'Muziek uit de hemel'.
11 maart -10.00 - Oosterbeek- Afsluitende viering rondom 'wat raakt, verbindt'.met aansluitend een Stiltewandeling

Jaarthema 'Wat raakt, verbindt'.

3 t/m 11 maart



VASTENPROJECT 'LOPEND VUUR' 2018 Parochie z.Titus Brandsma

Het Vastenproject: *'lopend vuur'* omvat negen aaneengesloten dagen in de vastentijd. Iedere dag dus   n activiteit in een van onze geloofsgemeenschappen. Parochianen kunnen iedere dag meedoen of uitkiezen wat aanspreekt. Het 'lopend vuur' wordt op zaterdag 3 maart ontstoken tijdens de Thomasviering in Ede. Het vuur wordt daarna steeds meegenomen naar iedere locatie.



DAG 1: Zaterdag 3 maart - 18.00 uur
Thomasviering in Ede. De naamgever, apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de Bijbel liet zich met zijn vragen 'in de kring trekken'. Een Thomas viering is toegankelijk. Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect. Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Bij geloven behoort ook 'ervaren dat je niet alleen bent'. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte. Een belangrijk element is de 'heilige chaos', waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema 'wat raakt, verbindt'. Deze 'chaos' overigens, verloopt in een rustige meditatieve sfeer. Meer dan in andere vieringen gaat het, naast luisteren, ook om kijken, voelen en ruiken. De viering sluiten we af met een maaltijd waarbij we de oerelementen van brood en wijn aan elkaar geven. Als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde een mandje rond. Van harte welkom! Voor die maaltijd is het prettig om te weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden bij ettema.konijn@hetnet.nl
(adres: Stationsweg 112)

DAG 2: zo. 4 maart -10.00 uur in **Renkum Viering.** Voorganger pastoor ten Have.
(adres: Dorpsstraat 1)

DAG 3: ma.5 maart -15.00 uur in **Rhenen.**
Een rondleiding in de Gedachteniskerk met het bijzondere verhaal over de geschiedenis van deze kerk en ook de bezichtiging van de kruiswegstaties van Johannes Ponsioen.
(adres: Herenstraat 82)

DAG 4: di.6 maart -20.00 uur in **Bennekom.**
Groen leven binnen handbereik – 'Voedsel uit eigen tuin'. Bijna dagelijks klinkt in elk huishouden de vraag: 'wat eten we vandaag! Wat hebben we nog in huis, of moeten we nog naar de winkel?' We vinden dat heel gewoon. Maar waar we het zelden over hebben: waar komt ons voedsel vandaan? Daar weten we weinig van en maken ons er niet druk over. Dit wordt een avond over voedsel: beleving van voedsel, vers en regionaal voedsel en het leren kweken van voedsel in het project 'moestuinen' voor scholen. Is uw nieuwsgierigheid voor deze avond gewekt? geef u dan op. bel 0318-414943 / truusapp@xs4all.nl
(adres: Heelsumseweg 1)

DAG 5: wo. 7 maart -19.00 uur in **Wageningen.**
Aansluiten bij de vesperviering.
Deze vieringen worden iedere woensdag in de vastentijd gehouden. Een mooi moment om in de hectiek van een werkweek even stil te staan bij wat vastentijd voor u betekent.
(adres: Bergstraat 17)

DAG 6: do.8 maart-14.00 uur in **Lunteren**
Boekbespreking 'Van macht ontdaan'

door René Grotenhuis. Hij gaat in op de noodzaak voor de kerk van het 'loslaten' van machtsdenken en betreft in dit proces paus Franciscus als leider en rolmodel. In de laatste hoofdstukken gaat hij uitgebreid in op wat geloof en kerk desondanks te bieden hebben. De eigen kracht van geloven in de lokale kerk zal ook de **invalshoek** zijn waarmee we dit boek willen bespreken. Tevoren ontvangen deelnemers een paar vragen. Voorwaarde is dat deelnemers het boek aandachtig hebben gelezen en zo mogelijk aantekeningen hebben gemaakt van wat boeit of vragen oproept. Aantal deelnemers: minimaal 6- maximaal 12. A.u.b. aanmelden!
(adres: Kerkhoflaan 17)

DAG 7: vrij.9 maart -19.30 uur in **Heelsum.**
Film 'Silence' o.l. v. Ben Piepers. Deze film van regisseur Martin Scorsese draaide onlangs in de bioscopen. Het is een indrukwekkende verfilming van het gelijknamige boek van Shusaku Endo (1923-1996), een Japanse Katholiek. 'Silence' vertelt het verhaal van twee Portugese jezuïeten, Rodrigues en Garpe, in het 17e eeuwse Japan, waar een wrede christenvervolgeling heerst. De jonge priesters gaan op zoek naar hun leermeester Ferreira.
(adres: Kamperdijklaan 2)